

Αναφορά σε μια προφητεία

Μαθητές: Αυτό που ξεδιπλώνεται τώρα στην Κίνα κανονίστηκε από παλιά στην ιστορία και πολλοί άνθρωποι κατά την ιστορία το προφήτευσαν αυτό. Επέλεξαν να μην διατυπώσουν το θέμα άμεσα έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τον παραπλανητικό τρόπο με τον οποίο υπάρχει αυτός ο κόσμος και να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους του. Επομένως, οι καθημερινοί άνθρωποι είναι μόνο ικανοί να καταλάβουν την έννοια μιας προφητείας αφού αυτή εκπληρωθεί.

Για παράδειγμα, όσον αφορά αυτό που συμβαίνει στην Κίνα, ο Νοστράδαμος, ο Γάλλος, δήλωσε το ακόλουθο στο βιβλίο του με τις προφητείες, Αιώνες, εκατοντάδες χρόνια πριν:

Στον χρόνο 1999, έβδομο μήνα,

Από τον ουρανό θα έρθει ένας μέγας Βασιλιάς του Τρόμου,

Προκειμένου να φέρει πίσω στη ζωή τον μεγάλο βασιλιά του Αγκολμουά,

Πριν και αφού βασιλέψει ο Μαρς στο όνομα τού να φέρει ευτυχία στους ανθρώπους.[1]

Αυτό που είπε για «τον χρόνο 1999, έβδομο μήνα, Από τον ουρανό θα έρθει ένας... Τρόμου, Προκειμένου να φέρει πίσω στη ζωή τον... βασιλιά...» αναφέρεται ακριβώς σε μερικά άτομα με απώτερα συμφέροντα στην Κεντρική Επιτροπή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος που χρησιμοποίησαν την εξουσία τους για να ξεκινήσουν μια εκτενή, άγρια καταστολή του Ντάφα και των μαθητών του Ντάφα. Συνέλαβαν ανθρώπους, χτύπησαν ανθρώπους, έστειλαν ανθρώπους σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, καταδίκασαν ανθρώπους σε φυλάκιση και κατέστρεψαν τα βιβλία· χρησιμοποίησαν τον στρατό, την αστυνομία, μυστικούς πράκτορες και διπλωματικά μέσα· και έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και τον τύπο για να διαδώσουν ψέματα και να συνεχίσουν τη δίωξη με εγκληματικό τρόπο. Η υπερβολική έντασή της μοιάζει να απειλεί να φέρει κάτω τα ουράνια, ενώ η κακία τους έχει απλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Με εκφυλισμένες αντιλήψεις, οι παλαιές δυνάμεις το κανόνισαν αυτό για τον λόγο της «εξέτασης» του Ντάφα με έναν καταστρεπτικό τρόπο. Η διαδικασία της Επανόρθωσης του Φα του Δασκάλου ανάμεσα στους ανθρώπους είναι, όπως το βλέπουν οι Θεοί, ακριβώς σαν μια διαδικασία νεκρανάστασης.

Όσο για την πρόταση «πριν και αφού βασιλέψει ο Μαρς...», εννοεί ότι ο [Καρλ] Μαρξ κυριαρχεί στον κόσμο πριν και μετά το έτος 1999. Στην πραγματικότητα δεν εξασκούν τώρα μόνο οι κομμουνιστικές κοινωνίες τον Μαρξισμό. Το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας και τα συγγενικά του που υιοθετήθηκαν από τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου είναι επίσης κομμουνιστικά πράγματα μέσα στον καπιταλισμό. Αυτές φαίνεται να είναι ελεύθερες κοινωνίες, ωστόσο μοιάζει ότι ολόκληρος ο κόσμος στην ουσία εξασκεί κομμουνισμό. Άνθρωποι που έχουν έρθει από κομμουνιστικές πολιτείες στις

ανεπτυγμένες χώρες στην Δύση μοιράζονται μια εντύπωση: «Μοιάζει να υπάρχει κομμουνισμός εδώ, μόνο που δεν υποστηρίζουν την βίαιη επανάσταση».

Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, «στο όνομα τού να φέρει ευτυχία στους ανθρώπους», αυτό αναφέρεται στην κομμουνιστική ιδέα της απελευθέρωσης όλης της ανθρωπότητας, όπως επίσης και τη διατήρηση της κοινωνικής πρόνοιας της Δυτικής κοινωνίας μέσα από βαριά φορολογία.

Επειδή αυτό το θέμα είναι ακόμα στη διαδικασία περάτωσης, απλώς αποκωδικοποιώ αυτές τις λίγες προτάσεις. Στην πραγματικότητα, προφητείες που αφορούν αυτήν την χρονική περίοδο έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές χώρες. Οι λίγες παραπάνω παρατηρήσεις είναι μόνο για αναφορά.

Λι Χονγκτζί
28 Ιουνίου 2000

[1] Από τον 10ο αιώνα, τετράστιχο 72 στα κείμενα του Νοστράδαμου.

<http://en.minghui.org/html/articles/2000/6/30/9121.html>